

## **”Så löser vi de stora samhällsproblemen”**

Moderaterna säger nej till regeringens budget och 105 miljarder långa önskelista. Det är ett historiskt slöseri vars enda tydliga syfte är att hålla ihop Januarisamarbetet. Idag presenterar vi ett samlat politiskt alternativ med större resurser till rättsväsendet, en politik som minskar arbetslösheten och en krisbuffert för tuffare tider, skriver Ulf Kristersson (M) och Elisabeth Svantesson (M).

Coronapandemin har satt enorm press på både välfärden och den globala ekonomin. Tusentals människor sörjer förlusten av nära och kära. Samtidigt är hundratusentals människor permitterade från sina jobb. Framtiden är oviss.

Coronakrisen har förstärkt allvarliga problem som Sverige hade redan före pandemin. Före krisen var Sverige det enda EU-landet som fått en stigande arbetslöshet sedan hösten 2014. För några grupper i Sverige – framförallt bland dem som invandrat – råder nu massarbetslöshet. Varannan invandrad kvinna från Afrika och Mellanöstern jobbar inte. Nu hotar livslångt bidragsberoende och utanförskap.

Samtidigt plågar den allt rårare kriminalitet vårt land. Nästan varje dag sker nya skjutningar. Nästan varje vecka med dödlig utgång. De kriminella gängen terroriserar hela bostadsområden. Barn rånas och förnedras. Polisen bedömer att det finns 5 000 medlemmar i kriminella nätverk – som är beredda att skjuta andra människor.

För att bekämpa arbetslöshet och kriminalitet krävs tre politiska insikter: att det är svårt, att det tar tid och att det går. Men ska Sverige lyckas vända utvecklingen krävs ett samlat grepp och politiskt fokus. Regeringen och stödpartierna hade chansen att presentera en budget som på allvar tog tag i problemen, men de valde istället att lägga ihop varje partis egen önskelista.

Moderaterna gör tvärtom. Vi presenterar idag en budget som fullt ut fokuserar på arbetslösheten, på att återupprätta lag och ordning och på en beredskap för att coronakrisen kan förvärras. Följande reformer är våra mest prioriterade:

### **1) En plan för att knäcka arbetslösheten**

För att pressa tillbaka den arbetslöshet som ökat under coronakrisen behöver de stimulanser som nu kommer på plats få verka fullt ut. Risker som kan störa den ekonomiska återhämtningen bör undanröjas. Därför föreslår Moderaterna att de ökade statsbidragen till kommunernas och regionernas välfärd kopplas samman med ett stopp för kommunala och regionala skattehöjningar. På samma sätt som efter 90-talskrisen riskerar trendmässigt höjda skatter annars att kraftfullt motverka ekonomins återhämtning. Vi vill därför återinrätta det skattehöjarstopp som Sveriges tidigare statsminister Göran Persson införde efter 90-talskrisen och som innebär att de kommuner och regioner som ändå höjer skatten går miste om hälften av de tillkommande statsbidragen.

Att säkra att stimulanserna kan verka fullt ut är dock långt ifrån det enda svaret på hur man knäcker arbetslösheten i Sverige. Det behövs också stora strukturella reformer. Framför allt måste bidragspolitiken läggas om.

Den som under en kortare tid är arbetslös ska ha en god ekonomisk trygghet, men det måste också finnas en tydlig avtrappning och skarpa tidsgränser. Den som nyligen har invandrat till Sverige ska gradvis kvalificera sig in till det svenska bidragssystemet, och Moderaterna föreslår att det införs ett bidragstak som motverkar långvarigt bidragsberoende och gör att bidragen aldrig kan bli högre än lönen från att jobba.

Vi föreslår också en jobbskattereform som fokuserar på den enkla men framgångsrika principen: det ska alltid löna sig att arbeta i Sverige. För att få tillbaka Sverige till en långsiktigt hög tillväxtbana föreslår vi även att företagande ska bli mer lönsamt. Och med reformer för längre skoldagar och mer undervisning i svenska och matematik tar vi sikte på att den svenska skolan ska fokusera på ordning och kunskap igen.

## **2) Mer pengar till rättsväsendet och en mönsterbrytande kriminalpolitik**

De kriminella gängen flyttar fram sina positioner och befäster dem med egna vägspärrar. De har blivit mer hänsynslösa och drar sig inte för att utföra skjutningar och spränga bomber där oskyldiga löper stor risk för att skadas och dödas. Det har lett till att flera oskyldiga barn skadats, och nyligen till en 12-årig flickas död. Samtidigt fortsätter de så kallade förnedringsrånen och blir allt grövre. För att Sverige ska bli tryggare krävs nu en bred politisk mobilisering mot det grova våldet. Och när fler ska dömas och fängslas krävs en politik som konsekvent stärker hela rättsväsendet. Det är därför rent ansvarslost av regeringen att underfinansiera Åklagarmyndigheten. Om inte regeringen ändrar detta kommer oppositionen behöva rätta till deras tanklöshet.

Moderaternas plan för ett tryggare Sverige innehåller mönsterbrytande lagstiftning, som har fungerat i Danmark. Det handlar om dubbla straff för gängkriminella, visitationszoner, och att göra det straffbart att vara med i kriminella gäng. Vi gör en särskild satsning på fler polisanställda i yttre tjänst och på återrekrytering av poliser som har slutat. För att göra polisyrket mer attraktivt föreslår vi att utbildningen betalas av staten. Moderaternas budget innebär också en förstärkning av Åklagarmyndigheten, Domstolarna och Kriminalvården jämfört med regeringens. Skattebetalarnas pengar ska prioriteras där de behövs mest.

## **3) Krisbuffert för att stå redo om krisen förvärras**

Antalet smittade ökar i Europa och även i Sverige finns tecken på ny smittspridning. Om läget blir sämre måste vi vara redo att snabbt genomföra nya krisåtgärder. Det är rimligt att finanspolitiken är expansiv under de kommande åren, men regeringen och stödpartierna har mest haft det som svepskäl för att spendera 105 miljarder kronor på oprioriterade åtgärdslistor. Det urholkar Sveriges krisberedskap. Moderaterna föreslår istället en budget med mer fokuserade stimulanser som gör att vi lånar mindre.

Mellanskillnaden – drygt 20 miljarder kronor – mellan vår och regeringens budget vill vi hålla i en krisbuffert för att ha beredskap att snabbt kunna stötta jobb och välfärd om krisen förvärras. Det kan handla om att förlänga omsättningsstödet för att motverka arbetslöshet, eller att se till att välfärden verkligen får full täckning för kostnader som ett mer akut läge kan föra med sig.

Sverige har nu så allvarliga problem att politikens fokus måste ligga på att göra allt för att lösa dem. Med den budget som vi idag lägger på riksdagens bord skapar vi en krisbuffert som är redo om coronakrisen förvärras. Vår politik för att minska arbetslösheten återupprättar arbetslinjen och genomför reformer som varaktigt höjer tillväxten. Vår mönsterbrytande kriminalpolitik lär av andra länder för att krossa de kriminella gängen.

Genom att nu lägga allt fokus på att lösa de stora problemen kan vi ingjuta framtidstro hos människor som annars börjat förlora hoppet. Vi gör inga önskelistor. Vi tar tag i Sveriges stora problem idag så att vi imorgon kan ta fasta på Sveriges många möjligheter.